

Onze wijk bestaat 40 jaar!



Het begint nu echt dichtbij te komen!. Nog een paar weken en dan hebben we een aantal festiviteiten in de Rietlanden. Op 31 augustus beginnen we letterlijk met een knal! Er worden met een authentiek kanon schoten afgevuurd bij de opening van een [ontdekkingswandeltocht](#) van 5 kilometer voor jong en oud. U kunt starten tussen 13:00 en 14:00 uur vanaf de "startkraam" op het grasveld achter de LIDL. Leer met een routekaart de wijk (nog beter) kennen, beantwoord een paar vragen, verdien een paar stickers, drink iets onderweg, smul van suikerspin (voor de kinderen) en een ijsje, Voor de "winnaars" is er zelfs ook nog een prijsje . . . , maar bovenal, geniet van een mooie wandeling. We willen graag weten op hoeveel ontdekkers we kunnen rekenen en vragen u (en uw kinderen en eventuele vriend(innet)jes) om zich vooraf aan te melden. Dat kan door het aanklikken van de volgende link: [ontdekkingswandeltocht](#) Of u scant de QR-code op de flyer We kijken naar u uit!

Tussen 15:00 en 16:00 uur worden er wat prijsjes uitgereikt en zetten we de allereerste bewoners in het zonnetje. Zij moesten het een hele tijd doen met maar 1 kleine supermarkt die

moeilijk bereikbaar was omdat er eigenlijk nog nauwelijks goede wegen waren aangelegd.

Om 16.00 uur begint het muziekprogramma

Voor dit heugelijke feit heeft de Wijkvereniging De Rietlanden aan ["Matties Booking & Support"](#) gevraagd om een leuk muziekprogramma samen te stellen. Met drie verschillende bands is dit super gelukt!, [Ilona en Erwin](#) als duo om de boel op te warmen, de [TCC Country band](#) om de voetjes van de vloer te krijgen en als feestelijke afsluiter [By Accident!](#) .Tussen de optredens door en na 20:00 zal de Emmer DJ Dylan Jeurig de muziek verzorgen,



Wie zijn de Matties?

Boelo Klein Ikkink en Marcel Meijer hebben in het verleden het roemruchte Steigerpop georganiseerd, en een aantal jaren het succesvolle Harbour Club concept in Parc Sandur uitgevoerd. Daarnaast organiseren ze het razendsnel uitverkochte jaarlijkse Buspop Festival en is Boelo al jaren vrijwilliger bij het Hello Festival aan de Rietplas.

De Matties organiseren maandelijks optredens bij Thijs en Co en het Oelnbret en mochten een podium programmeren en runnen bij Koningsdag en Cest La Vie.

Kortom, artiest of band nodig voor een feestje, receptie of festival? Bel de Matties!

We hebben heel veel zin in zaterdag 31 augustus en verheugen ons op een gezellig festival met veel vrienden uit de Rietlanden!



Is er nog meer te doen?

Jazeker! Er wordt ook voor gezorgd dat kinderen zich prima kunnen vermaken. Er zullen een aantal foodtrucks staan, waaronder de foodtruck van [Joan kookt Surinaams](#). Voor de liefhebbers van de zoete, lekkere trek staat er een churros foodtruck. Ook de truck met Vietnamese lekkernijen zal er staan. Er is uiteraard voor voldoende drinken gezorgd

Maar eerder deze week is ook al het nodige te doen!

Dinsdag 27 augustus: een dansmiddag voor ouderen van 14:00 tot 16:00 uur in de [Valkenhof](#). Klik voor meer informatie: [het danspaleis](#)



Woensdag 28 augustus: een kinderrommelmarkt in het [winkelcentrum Rietlanden](#) van 08:00 tot 16:00 uur

Donderdag 29 augustus:

wordt er voor jongeren vanaf 12 jaar van 13:00 tot 17:00 uur bij de Kleine Rietplas een beachvolleybal en voetvolleytoernooi georganiseerd. Kom naar de [Kleine Rietplas](#) en doe lekker mee! Je kunt je aanmelden via de volgende link: [aanmelding beachvolleybal en voetvolley](#)



Kunstproject idee voor 40 jaar de Rietlanden voor alle Basisscholen

We zijn heel blij dat alle basisscholen meedoen aan dit kunstprogramma ter ere van het 40-jarig bestaan van onze wijk. De groepen 1 t/m 8 doen allemaal mee.

Natuurlijk kunnen niet alle kinderen van onze wijk op 1 dag tegelijk deelnemen. Er is daarom een rooster gemaakt wanneer alle kinderen o.l.v. Karina Pater op de verschillende scholen bezig gaan naar eigen voorkeur.

Het idee

Elke school maakt zijn eigen totempaal/palen. Per groepje (van 3 /4 II) verzorgen ze een vlak van een grote (verhuis)doos. Ze krijgen een stuk karton en deze wordt vervolgens op een stuk van de doos geplakt. Ze werken hiermee met karton, gekleurd papier en verf. De dozen moeten wel aan alle kanten dicht zijn/kunnen.



Waarom een totempaal?

Het woord totem komt voort uit het Algonquin woord "odoodem", en betekent "verwantschap binnen een groep". (de groep hier is dan de Rietlanden) De symbolen die de totempaal dus uitdrukt staan vaak voor de gemeenschappelijke waarden, culturele overtuigingen en historie (het 40-jarige bestaan) van de stam (de Rietlanden). Ook kan een totempaal een gedenkteken zijn, een manier om iemand te bespotten of als welkomstteken voor bezoekers. Of juist in het geval van de Rietlanden. om iets te vieren!!!